

# leef JE LEVEN

2020 - 2021



[WWW.LEERHUISZWARTEWATERLAND.NL](http://WWW.LEERHUISZWARTEWATERLAND.NL)  
Genemuiden | Hasselt | Zwartsluis

Oplage: 3.000 stuks  
Vormgeving: Henria Meiresonne  
Druk: Drukkerij Kuiper

Dit boekje is een uitgave van het Leerhuis  
Zwartewaterland. Het Leerhuis is een  
samenwerkingsverband van een aantal kerken  
in Zwartewaterland. Het Leerhuis biedt een ruim  
aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten  
waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan.

# leef JE LEVEN

---

LEERHUIS 2020 - 2021

# leef JE LEVEN

Het thema van dit jaar: 'Leef je leven'. Nou dat was best even lastig de afgelopen periode. Door het coronavirus zijn we met elkaar stilgezet. Zwartewaterland is zwaar getroffen en we kennen denk ik allemaal wel mensen die ziek zijn geweest, soms hebben moeten vechten voor hun leven of in eenzaamheid gestorven zijn. Een periode die we waarschijnlijk nooit zullen vergeten!

## **Kwetsbaar**

Sommige dingen lijken daarbij zo vanzelfsprekend dat we er vaak niet bij stil staan. Maar hoe bijzonder is het om... gezond te zijn, te kunnen zingen, zondags naar de kerk te gaan en vrienden te ontmoeten? Zelfs elkaar een hand geven is nu even niet normaal. We realiseren ons niet altijd dat we in afhankelijkheid van God leven. Dat we dankbaar mogen zijn als we wel weer vrienden en familie kunnen ontmoeten of naar de kerk kunnen gaan.

## **Samen**

De verbinding, het samen zijn, elkaar ontmoeten. Dat is wat veel mensen gemist hebben. Het Leerhuis is al ruim 10 jaar de (interkerkelijke) plek waar mensen uit Zwartewaterland elkaar ontmoeten. Om te leren, kennis te delen of ervaringen uit te wisselen. Over het leven, maar vooral over het leven met God en hoe we de Here Jezus kunnen betrekken bij alle mooie én moeilijke dingen van ons leven.

## **Inspiratie**

Wij hopen en bidden dat Jezus Christus uw en jouw inspiratie is. Het Leerhuis is opgericht om samen meer te mogen ontdekken van God, elkaar op te bouwen en te groeien in geloof. We hebben dit jaar weer een mooi afwisselend programma samengesteld. Met bekende cursussen die al jaren draaien als: (Youth) Alpha en de (pre) Marriage Course, maar ook de prachtige cursus 'de 7 wonderen van het kruis'. Voor ouderen, kinderen, opvoeders, mannen en vrouwen. Aan iedereen is gedacht.

Naast de cursussen hebben we ook weer een aantal activiteiten of thema-momenten gepland. Een stiltewandeling, een avond over engelen, het grote verhaal van het Oude Testament en niet te vergeten een avond over Dietrich Bonhoeffer. Van harte aanbevolen!

## **Doen**

"Leef je leven" is ook stappen zetten. Kom in beweging en schrijf je in voor een cursus of thema-moment. Je ontmoet nieuwe mensen, je deelt en leert van elkaar over Jezus in alle aspecten van je leven. Ons gebed is dat je (dit jaar) niet laat weerhouden door een hectische baan, een druk gezin of een andere reden.

We hebben de afgelopen jaren zoveel mooie verhalen gehoord van deelnemers die geïnspireerd zijn, Jezus hebben leren kennen of weer opnieuw hebben ontdekt wat een prachtige God we hebben.

*Dat gun ik u en jou ook!*

*Laten we het leven delen en gaan waar Hij ons wijst.*



# Inhoud

Voorwoord		4
Inhoud		6
Doel, visie, missie		8
Contactgegevens		9
Aanmelden		10
Alpha-cursus	CURSUS 7 avonden	12
Alpha-Youth	CURSUS 9 avonden	13
Premarriage Course	CURSUS 5 avonden	14
Marriage Course	CURSUS 9 avonden	15
Bikes & Bible	THEMA-MOMENT	16
De 7 wonderen van het kruis	CURSUS 7 avonden	17
Vertalen is vertellen	THEMA-MOMENT	18
De Bijbel in elke taal	THEMA-MOMENT	19
Dietrich Bonhoeffer	THEMA-MOMENT	20
Engelen	THEMA-MOMENT	21
Geestelijke stabiliteit	CURSUS 4 avonden	22
Gods missie voor de kerk	CURSUS 2 avonden	23
Haal de rommel uit jouw hoofd	THEMA-MOMENT	24
Het grote verhaal <i>van het Oude Testament</i>	CURSUS 4 avonden	25
Ik ben zo alleen	THEMA-MOMENT	26
Rouwverwerking	CURSUS 4 avonden	27
Kosjer eten - sedermaaltijd	THEMA-MOMENT	28
Van Zwartewaterland naar Westerbork	THEMA-MOMENT	29
Maak ze sterk	CURSUS 6 avonden	30
Kindermiddag	THEMA-MOMENT	31
Stiltewandeling met pelgrimsmaaltijd	THEMA-MOMENT	32
Taizé-gebeden	THEMA-MOMENT	33
Overzicht		34





**Het Leerhuis is een samenwerkingsverband van een aantal kerken in Zwartewaterland. Het Leerhuis biedt een ruim aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan.**

### **Groei**

De groei van het Leerhuis is gericht op het samen groeien in Christus. Inmiddels nemen de volgende kerken deel aan het Leerhuis: Hervormd PKN, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerd PKN en Christelijk Gereformeerd, verdeeld over de drie kernen van Zwartewaterland: Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Wij staan open voor groei. Het biedt een groter draagvlak voor het realiseren van onze missie: door onderwijs en ontmoeting mensen (opnieuw/hernieuwd) in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Als kerken deze missie ondersteunen dan gaan we graag in gesprek over mogelijke deelname.

### **Wens**

Het is onze wens in de samenstelling van het Leerhuis-team het draagvlak en de vertegenwoordiging vanuit de verschillende kerkelijke gemeentes en woonplaatsen in Zwartewaterland terug te zien. Cursusleiders en professionele trainers van zowel binnen als buiten de deelnemende kerken geven leiding aan het groei- en leerproces.

### **Gebed**

Het programma komt tot stand door het zoeken naar de leiding van de Heilige Geest. Het Leerhuis verspreidt en vraagt gebedspunten en organiseert zelf gebedsbijeenkomsten. In de programma-adviesraad zijn de predikanten van de deelnemende kerken vertegenwoordigd.

### **Programma**

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden dat vier geloofsgroei-niveaus ondersteunt: Vinden-Volgen-Verkondigen-Verdiepen.

### **Doel**

Het doel (van het onderwijsprogramma van het leerhuis) is om mensen te ondersteunen bij hun geestelijke groei, waardoor de relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest kan worden verdiept.

### **Visie**

Ons onderwijs gaat uit van het evangelie van Jezus Christus, en volgt direct uit zijn missionaire opdracht (Mat.28:20). Onze belangrijkste bron van ons onderwijs is de Bijbel als Woord van God en de toepassing daarvan in onze tijd. Wij geloven dat iedere christen een levenslange leerling van Jezus is en dat we als pelgrims onderweg zijn met het verlangen om te groeien vanuit een persoonlijk geloof (Ef. 4:11-13). Bij iedere onderwijsactiviteit dienen we de vraag te stellen of deze bijdraagt tot geloofsgroei en in lijn is met het evangelie. Daarbij draait het om kennis en inzicht, maar ook om vaardigheden en het aanjagen van het verlangen. Om samen steeds dichter bij God te komen staan en steeds meer te lijken op Hem.

### **Missie**

Onze missie is om God, elkaar en onszelf te leren kennen en te ontmoeten via het onderwijs.

## CONTACTGEGEVENS

### ADRESSEN LOCATIES

#### Genemuiden

##### **De Schakel**

Gereformeerde Kerk Genemuiden  
Jan van Arkelstraat 18b  
8281 AB Genemuiden

##### **Hervormd Centrum**

Hervormde Gemeente Genemuiden  
Stuivenbergstraat 51  
8281 EK Genemuiden

##### **Boerendiekhuis**

Cellemuiden 16, 8281 PX Genemuiden

##### **Leger des Heils**

Nieuwstraat 35 , 8281 ZL Genemuiden

#### Hasselt

##### **Ontmoetingskerk**

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Hasselt  
De Weedebrink 1  
8061 AK Hasselt

##### **De Koningshof**

Dr. H.A.W. van de Vechtlaan 9  
9061 HJ Hasselt

##### **Onder de Luifel**

Ridderstraat 5, 8061 GH Hasselt

#### Zwartsluis

##### **De Poort**

Gereformeerde Kerk Zwartsluis  
Het Singel 16, 8064 DJ Zwartsluis

##### **Het Trefpunt**

Kerkstraat 27, 8064 DM Zwartsluis

### MEER INFORMATIE

#### Genemuiden

Dick Smit  
06 572 668 29  
dicksmit1981@gmail.com

Karin Pierik  
038 385 68 26 / 06 220 315 16  
info@boerendiekhuis.nl

#### Hasselt

Jan van Dijk  
06 514 170 06  
hubovandijk@hotmail.com

#### Zwartsluis

Cees de Jonge  
038 386 64 88  
ceesdejonge@hetnet.nl

**Inschrijven kan via de website of per mail**  
**[www.leerhuiszwartewaterland.nl](http://www.leerhuiszwartewaterland.nl) of [info@leerhuiszwartewaterland.nl](mailto:info@leerhuiszwartewaterland.nl).**

Voor zowel de cursussen als thema-momenten is het gewenst u **tijdig op te geven**. Bij geen of weinig aanmeldingen zal de cursus of het thema-moment niet doorgaan. Voor een cursus geldt dat u zich **uiterlijk drie weken** voor de aanvang van de cursus moet opgeven. Bij een thema-moment geldt een termijn van twee weken.

*Opgave na uiterste inschrijfdatum in overleg ([info@leerhuiszwartewaterland.nl](mailto:info@leerhuiszwartewaterland.nl)).*

In verband met **Covid-19** de volgende aandachtspunten:

- Als de overheid nieuwe maatregelen afkondigt, die betrekking hebben op onze samenkomsten, zullen wij die conform de RIVM richtlijnen volgen.
- Heeft u klachten, dan wordt u verzocht niet deel te nemen (neusverkoudheid, droge hoest, keelpijn, benauwdheid, vermoeidheid, niezen, verhoging/koorts).
- Bij de ingang van de zaal zullen desinfectiemiddelen staan waar iedereen gebruik van moet maken.
- De ruimte zal zo ingericht zijn dat we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen. Het is niet toegestaan de indeling van de zaal aan te passen.
- Er worden voor en na de bijeenkomst geen handen gegeven.
- Als u zich opgeeft, kunnen wij u bij eventuele wijziging van coronamaatregelen vroegtijdig informeren over mogelijke afgelasting van cursussen of thema-momenten.

# ALPHA-CURSUS

**Wat is Alpha? Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je op Alpha!**  
Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

## Start: Lekker eten!

We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd waar je elkaar op een ontspannen manier kan leren kennen en even kan bijkomen van de (werk)dag.

## En dan even serieus...

Na het eten starten we met een inleidende presentatie gevolgd door een korte inleiding waarbij het onderwerp van die avond uitgelegd wordt.

## Het belangrijkste: het gesprek (in kleine groepjes)

We gaan in groepjes uit elkaar om door te praten. Samen bespreek je het onderwerp en/of verdiep je je in een bepaald aspect hiervan.

## Alles kan, maar...

Alle vragen mogen gesteld worden! Alles mag gezegd worden. De belangrijkste regel is: respect. Met respect naar elkaar luisteren. Respect voor elkaars mening, achtergrond en keuzes. Van elkaar kun je leren en word je aan het denken gezet.



Cursusleider **Jacoline Voorhorst**  
 Startdatum **14, 21 en 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober 2020**  
 Locatie **Boerendiekhuis, Genemuiden**  
 Aanvang **19.30 uur**  
 Kosten **€ 15,-**



# ALPHA - YOUTH!

**Is er meer tussen hemel en aarde? Wat is de zin van jouw leven? Wat weet jij van het Christelijke geloof? Alpha bestaat uit 9 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gezellig en zonder gedoe.**

## Voor wie?

Ben je 15 t/m 20 jaar? Dan is Alpha – Youth ècht iets voor jou!

## Wat is Alpha – Youth?

Met andere jongeren ga je, tijdens de interactieve meetings, op zoek naar antwoorden. Je eet gezellig samen. Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met z'n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen.

## Waarom?

Je ontmoet leuke, nieuwe vrienden. Je denkt samen na over 10 inspirerende topics. Iedereen komt met zijn eigen vragen, verhalen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. En voor de kosten hoeft je het niet te laten!

## Welkom

Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom bij Alpha - Youth.

Voor meer informatie: [johan@jjmeijer.nl](mailto:johan@jjmeijer.nl) of 06 512 873 58.



Cursusleider **Johan Meijer**

Locatie

**Onder de Luifel, Hasselt**

Datum\*

**maandag 25 januari,  
8 en 22 februari, 8 en 22 maart,  
12 en 19 april, 3 en 17 mei 2021**

Aanvang

**19.30 uur (18.00 uur eten)**

Kosten

**€ 15,-**

*\* genoemde data zijn onder voorbehoud, in overleg met de groep kan er gewijzigd worden*



## PREMARRIAGE COURSE

**Wat is belangrijk voor je relatie? De Premarriage Course zet jullie aan het denken over wat echt belangrijk is in je relatie. Na die eerste verliefdheid loop je toch vaak aan tegen grote onderlinge verschillen. Een relatie opbouwen gaat niet vanzelf.**

De Premarriage Course behandelt onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. De cursus helpt je om meer inzicht te krijgen in jezelf, jouw partner en jullie relatie.

### **Maaltijd, inleiding, gesprek**

In een reeks van vijf bijeenkomsten investeer je in jouw relatie. Als je trouwplannen hebt is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk.

Elke bijeenkomst begint met een maaltijd, gevolgd door een aansprekende inleiding op een thema. Daarna gaan jullie met elkaar in gesprek. Je doet de cursus niet in groepsverband, maar écht samen. De Premarriage Course wordt in een gezellige, open en veilige sfeer gegeven.



Cursusleiders	<b>Charles en Dita Rommelaar</b>
Locatie	<b>in overleg</b>
Datum*	<b>woensdag 16, 23 en 30 september, 7 en 14 oktober 2020</b>
Aanvang	<b>19.30 uur</b>
Kosten	<b>€ 75,- per stel (incl. eten)</b>

*\* genoemde data zijn onder voorbehoud, in overleg met de groep kan er gewijzigd worden*



# MARRIAGE COURSE

**Al heel lang getrouwd? Of misschien nog maar een paar jaar? Niet getrouwd, maar wel een serieuze relatie? Als jullie je relatie blijvend willen versterken, dan is de Marriage Course echt iets voor jullie! Kom naar de cursus en praat samen over wat écht belangrijk is in je relatie.**

De cursus duurt acht avonden, plus een feestelijke slotavond. Theorie en praktijk lopen op een aansprekende manier door elkaar. Eigenlijk komen alle onderwerpen, die belangrijk zijn om je relatie goed te houden of te verbeteren aan de orde.

## Hoe zien de avonden eruit?

Jullie starten iedere avond met een heerlijk diner voor twee. Jullie krijgen de tijd en de ruimte om samen te praten over onderwerpen waar jullie in de drukte van het dagelijks leven misschien weinig aan toekomen. Na een korte inleiding gaan jullie met z'n tweeën aan de slag met oefen-

ningen en vragen uit het werkboekje. Jullie privacy is gegarandeerd; er worden geen groepsgesprekken gehouden!

## Voor wie is de cursus?

Als jullie willen werken aan een sterke en blijvende relatie, is deze cursus echt iets voor jullie. Misschien geef je je relatie een dikke voldoende, misschien ook niet, maar jullie relatie kan altijd beter.

De cursus is op christelijke uitgangspunten gebaseerd, heel praktisch en waardevol voor ieder stel.

Met of zonder christelijke achtergrond, iedereen is welkom!



Cursusleiders **Hugo en Esther Schouten**

Datum **woensdag 20 en 27 januari, 10, 17 en 24 februari, 17 en 31 maart, 14 en 21 april 2021**

Locatie **volgt na opgave**

Aanvang **19.00 uur**

Kosten **€ 75,- per stel (incl. eten)**

*Voor meer informatie:*

*Hugo en Esther Schouten,  
038 - 477 28 80, 06 - 273 103 48  
hugo.schouten@outlook.com*

*\* genoemde data zijn onder voorbehoud, in overleg met de groep kan er gewijzigd worden*

## BIKES & BIBLE

**Motorliefhebbers opgelet: het is tijd voor een weekend met mooie ritten en goede gesprekken, ontmoetingen met elkaar en met God.**

Het wordt genieten van het rijden in de natuur. 's Avonds is er gelegenheid om gesprekken te voeren.

Het wordt een tijd voor gezelligheid, genieten, rijden, serieus, gesprekken, motoren, natuur, samen, God



Leiding **Ds. Arjen van der Spek**  
Datum **in overleg**  
Kosten **€ 15,- p.p.**  
Info en nadere details volgen





## DE 7 WONDEREN VAN HET KRUIS

### Waarom moest Jezus zó lijden? Wat betekent dit voor mij?

In 7 lessen kijken we naar de laatste 18 uren uit het leven en lijden van Jezus. We gaan in elke les steeds een nieuw aspect ontdekken van wat Jezus voor ons heeft gedaan:

- vergeving
- verlossing
- reiniging
- genezing
- bevrijding
- verzoening
- en een heel nieuw leven.

Op basis van het boek *Het wonder van het kruis* van Wilkin van der Kamp volgen we een bijbelstudie. De ene week komen we bij elkaar voor ontmoeting en het bespreken van de lesstof.

De andere week is er tijd voor zelfstudie.

De studie voert ons terug naar de kern van het evangelie: Jezus Christus en die gekruisigde!

Het kruis is één groot wonder van Gods liefde voor ons allemaal.



Cursusleider **Tineke van Streun**  
 Locatie **De Poort, Zwartsluis**  
 Datum **maandag 4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15, en 29 maart 2021**  
 Aanvang **19.30 uur**  
 Kosten **€ 15,-**  
**Het studieboek kost € 35,-**



# VERTALEN IS VERTELLEN

*De Bijbel in elke taal: Piet van Midden*

**'De Bijbel? Dat is een saai boek. Verhaaltjes van vroeger waarmee je nu niets meer kunt.' Wie heeft dit gebazel (want dat is het echt) niet eerder gehoord of gelezen? In elk geval is er sprake van 'onbekend maakt onbemind.'**

Aan dat laatste is wat te doen: opnieuw kennismaken met de Bijbel. Die geeft zijn geheimen trouwens niet zomaar prijs. Voor dat vertaalwerk heb je in elk geval nodig dat je het adres van je vertaling kent. Als dat tieners zijn, gaat het om heel ander vertaal- en vertelwerk dan wanneer je voor senioren vertaalt. Bijbelverhalen hebben zoveel diepgang en vaak ook zoveel humor, dat je blijft lezen. Als je die diepgang en humor tenminste herkent.

In het project 'De Groeibijbel' heeft Piet van Midden geprobeerd die aan de oppervlakte te brengen. Er zit veel 'theologie' in de verhalen en dus ook in de Groeibijbel. En vooral: de vertellingen staan niet op zichzelf. Je moet vaak even verder lezen om een en ander te begrijpen. Net als in een gewone roman dus.

Tijdens deze avond gaan we bijbellezen en houden we de Groeibijbel erbij om te zien hoe de vertelpoging daar is gedaan. In elk geval komt er veel humor bij.

*Dr. Piet van Midden doceerde 35 jaar lang klassiek Hebreeuws aan verschillende universiteiten.*

*Momenteel is hij als hebraïcus werkzaam bij LUCE, het Centrum voor Religieuze Communicatie van de Universiteit van Tilburg. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over bijbelse theologie.*

*'De Groeibijbel' is een poging de Bijbel dicht bij tieners te brengen.*



Spreker	<b>Piet van Midden</b>
Startdatum	<b>donderdag 12 november 2020</b>
Locatie	<b>Ontmoetingskerk, Hasselt</b>
Aanvang	<b>19.30 uur</b>
Kosten	<b>vrijwillige bijdrage</b>



## DE BIJBEL IN ELKE TAAL

**‘Stel je eens voor dat je een Bijbel hebt die je zélf kunt lezen, op wélk moment van de dag ook maar en wáár je ook gaat... (Ezin Juliette, Benin)**

Als er geen Bijbel bestaat in jouw taal, mis je niet alleen de toegang tot Gods Woord, maar heb je ook het idee dat God jou en jouw taalgroep niet belangrijk genoeg vindt.

Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat iedereen op de wereld toegang moet krijgen tot een Bijbel in zijn of haar eigen taal. Met een Bijbel in de taal van je hart komt de boodschap maximaal binnen.

Fotograaf Bart Sikkema reisde voor Wycliffe naar Papoea-Nieuw-Guinea, Kenia, Tanzania en Benin. Terug in Nederland trekt hij het land door om zijn ervaringen, foto's en verhalen te delen: *“Mijn eerste reis was naar Papoea-Nieuw-Guinea, waar mijn*

*zus Marjan voor Wycliffe werkt. Ik heb gezien hoe de mensen daar leven, hoe Gods Woord er gebracht wordt en een prachtig alternatief vormt voor de vaak angstige en onzekere omstandigheden waaronder de mensen leven. Over deze reis ben ik aan jong en oud verhalen gaan vertellen.*

Hij doet dat op een ‘excursiemaniër’: luchtig, met humor, hapklare brokken, prikkelende opmerkingen, via nieuwe ingangen en perspectieven, maar met daarbij de serieuze ondertoon van het belang van het vertalen van de Bijbel in de taal van harten van mensen.



Spreker	<b>Bart Sikkema</b>
Startdatum	<b>maandag 9 november 2020</b>
Locatie	<b>Ontmoetingskerk, Hasselt</b>
Aanvang	<b>19.30 uur</b>
Kosten	<b>vrijwillige bijdrage</b>



## DIETRICH BONHOEFFER

*Een film en een gesprek over zijn werk en zijn leven.*

**Agent of Grace is de enige speelfilm over het leven van de wereldberoemde predikant en spion Dietrich Bonhoeffer.**

Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi's. De Joden worden systematisch uitgeroeid en tegenstanders van het nationaal-socialisme worden opgepakt. Wat kan ik in mijn eentje tegen zo'n regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets doen? Met die vragen worstelt de predikant Dietrich Bonhoeffer en hij neemt een besluit.

Na het uitbreken van de oorlog mag Bonhoeffer al snel zijn beroep niet meer uitoefenen. Hij besluit te gaan werken voor de Abwehr, de militaire inlichtingendienst van het Duitse leger, die tegelijkertijd ook het centrum van het lokale verzet tegen Hitler is. Bonhoeffer is betrokken bij verschillende operaties tegen het regime, totdat hij

in 1943 gearresteerd wordt en gevangen wordt gezet. Vlak voor de bevrijding in 1945 is Bonhoeffer op persoonlijk bevel van Hitler gedood.

In zijn cel heeft hij indringende overdenkingen over de Bijbel geschreven. Wat hij daar schreef is, juist omdat hij het in de gevangenis schreef, ook voor onze tijd uitdagend en inspirerend. Al zijn overdenkingen stonden in het teken van de vraag: op welke manier kan ik een volgeling zijn van Jezus?

Na een korte inleiding kijken we samen de film over zijn leven en werk (1 uur en 20 minuten) daarna hebben we gelegenheid voor een gesprek.



Gespreksleider **Ds. Arjen van der Spek**  
Datum **woensdag 21 oktober 2020**  
Locatie **De Poort, Zwartsluis**  
Aanvang **19.00 uur**  
Kosten **vrijwillige bijdrage**

## ENGELLEN

**In de Bijbel staat: *“Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader.” (Mat. 18:10)***

Engelen, velen kennen daar wel verhalen over van mensen die weleens een engel hebben gezien. In de bijbel komen ze veelvuldig voor. Zelfs de gordijnen in de tempel moesten vol geborduurd worden met engelen in opdracht van de Here God Zelf.

Deze avond gaan we kijken naar de rol en betekenis van engelen. Wat is de bedoeling van engelen en wat moeten wij daarmee?

Natuurlijk horen we ook graag van elkaar mogelijke ervaringen met deze (bovennatuurlijke) wezens.

We zien uit naar een boeiende avond!



Cursusleider **Ds. Imko Postma**  
Datum **donderdag 18 februari 2021**  
Locatie **Gebouw Leger des Heils,  
Genemuiden**  
Aanvang **20.00 uur**  
Kosten **vrijwillige bijdrage**

## GEESTELIJKE STABILITEIT

**In deze tijd wordt veel van ons gevraagd. Veel zaken vragen onze aandacht. Ons gezin, ons werk, onze sociale omgeving, de sociale media. We willen in alles succesvol zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de strijd die we soms moeten voeren om de juiste richting te bepalen en slechte dingen af te weren. Maar... hoe hou je jezelf op de been? Hoe blijf je (geestelijk) stabiel?**

In deze cursus hopen we u/je te helpen met de bovenstaande vragen. Deze cursus is een vervolg op de cursus "Heilige Geest" die we vorige jaren aangeboden hebben.

De volgende onderdelen zullen we behandelen:

1 Geestelijke stabiliteit: hoe stabiel ben jij in het omgaan met teleurstellingen, in het omgaan met de waarheid, in het omgaan met andere gelovigen, enz.

2 Omgaan met spanning en stress. Ben je al stressbestendig?

3 Jezus kende Gods wil, maar hoe kan jij Gods wil ontdekken voor jouw leven?

4 Jezus is niet alleen geïnteresseerd in je hart, maar ook in je ziel (verstand, gevoel en wil).



Cursusleider **Kees Goedhart**

Datum **dinsdag 29 september,  
13 en 27 oktober,  
10 november 2020**

Locatie **Hervormd Centrum,  
Genemuiden**

Aanvang **19.30 uur**

Kosten **€ 15,-**



## GODS MISSIE VOOR DE KERK

**Wil je van binnenuit beziel worden om missionair te leven en missionair kerk te zijn? Doe dan mee met deze cursus. "Van binnenuit" betekent: je laten raken door wat de Bijbel zegt over Gods missie.**

**We zoeken naar antwoorden op de volgende vragen: Waarom zijn wij als Gods kinderen op aarde, wat moeten we doen in deze wereld? Wat heeft het geheel van de Bijbel – Oude en Nieuwe Testament – daarover te zeggen?**

We willen missionair zijn. We gunnen iedereen het goede nieuws van Jezus Christus dat onszelf ook heeft geraakt en dat in ons leven een centrale rol speelt. Maar wat is "missionair" precies? De insteek is niet zozeer: de kerk moet missionair zijn, maar: de kerk is opgenomen in de missie van God. In deze cursus van twee avonden wordt duidelijk(er) wat van Gods kinderen en Zijn gemeente in deze wereld wordt verwacht.

Het gaat dus over het evangelie voor de wereld, vooral vanuit de plaats van de kerk daarin. In onze tijd wordt de kerk nog wel eens beschouwd als een hulpmiddel om bij het geloof te blijven (of als een flinke afknapper voor het geloof), maar als we ons verdiepen in de Bijbel is de kerk en de gemeente dé plaats waar God samen met zijn volk woont en werkt.

*Ds. Henrico ter Beek is enthousiast over deze cursus omdat hij gelooft dat als we ons laten inspireren in de omgang met de Bijbel, we op een goed fundament bouwen. Hij gebruikt en presenteert het boek van Christopher J.H. Wright, De Bijbelse Missie, Gods opdracht voor Zijn kinderen.*

*U hoeft dit boek niet zelf aan te schaffen.*



Cursusleider	<b>Ds. Henrico ter Beek</b>
Datum	<b>woensdag 28 oktober, 11 november 2020</b>
Locatie	<b>De Poort, Zwartsluis</b>
Aanvang	<b>19.30 uur</b>
Kosten	<b>vrijwillige bijdrage</b>

## HAAL DE ROMMEL UIT JOUW HOOFD!

**Veel mensen worstelen met vragen en hebben onrust in hun hoofd. De bijbel geeft veel inzichten hoe je de rommel in je hoofd kunt opruimen. Jezus is overwinnaar!**

Jonge mensen lopen rond met vragen over Jezus, het leven, over geloven, identiteit en bestemming. Ze zijn op zoek naar echtheid en de waarheid. Ze willen een eerlijk en helder verhaal in duidelijke taal. En geef ze eens ongelijk!

Met veel energie en enthousiasme en op zijn geheel eigen creatieve wijze spreekt Coen Nuijten, van C-Generation, door heel het land tijdens kerkdiensten, jongerendiensten, gezinsdiensten, generatiediensten, jongerenevents en christelijke festivals. Tijdens alle spreekbeurten staat er maar één iemand centraal: Jezus! Zijn spreekbeurten zitten tjokvol getuigenissen, voorbeelden, humor en energie. Verwacht een oprecht verhaal, een krachtige boodschap en een prikkel om verder/dieper met God te gaan.



Spreker **Coen Nuijten**  
Datum **donderdag 8 oktober 2020**  
Locatie **Gereformeerde Kerk,  
Genemuiden**  
Aanvang **19.30 uur**  
Kosten **vrijwillige bijdrage**





## HET GROTE VERHAAL *van het Oude Testament*

**Verhalen zijn belangrijk. Ze vormen ons in hoe we naar onszelf en naar de wereld om ons heen kijken. Ze vormen ons in hoe we ons gedragen. De Bijbel vertelt een 'groot verhaal'. Daarop krijg je in deze cursus 'Het grote verhaal' van het Oude Testament meer zicht.**

Een aantal belangrijke momenten uit dat 'grote verhaal' lichten we er ook uit. Zo gaan we in gesprek over Genesis 2:15-3:24, Exodus 19:1-8, enkele passages uit de boeken Koningen, Hosea 11:1-11 en Ezechiël 36:22-32.

Thema's die daarin worden aangesneden, diepen we uit: schepping en zondeval, redding en roeping, ongehoorzaamheid, en Gods antwoord daarop en de weg naar herstel.

Tot slot zien we hoe deze gedeeltes passen in de lijn van het 'grote verhaal', en hoe de lijnen - en thema's - doorlopen in het Nieuwe Testament.

Cursusleider Bram van Putten heeft in theologie gestudeerd, zijn hoofdvak was *Oude Testament*, met bijvakken *Hebreeuws* en *Nieuwe Testament*. In 2006 is hij gepromoveerd op het Oude Testament. Bijbellezen heeft, zo hij zegt, 'zijn hart'.

Op verschillende opleidingen heeft hij lesgegeven. Op De Wittenberg verzorgt hij nog steeds een aantal vakken, zoals: *Uitleg van het Oude Testament*, *Hoofdlijnen van het Oude Testament* en *Het doen van Bijbelstudie*. Ook preekt hij nog af en toe in kerken.

### De avonden

• Genesis 1-11	de oergeschiedenis	Genesis 2:15-3:24
• Genesis 12 - Deuteronomium	redding en roeping	Exodus 19:1-8
• Jozua - Koningen	ongehoorzaamheid	passages uit Koningen
• De profeten	Gods antwoord	Hosea 11 en Ezechiël 36:22-32



Cursusleider **Bram van Putten**  
 Datum **donderdag 14 en 28 januari, 11 en 25 februari 2021**  
 Locatie **Ontmoetingskerk, Hasselt**  
 Aanvang **19.30 uur**  
 Kosten **€ 15,-**

# IK BEN ZO ALLEEN

*Verbinding houden met elkaar*

**Eenzaam of alleen - dat is niet hetzelfde. Wat maakt dat mensen zich eenzaam voelen? Hoe blijven we in verbinding met elkaar?**

**Wat is nodig om te doen wat nodig is? Waarom blijven mensen bij elkaar weg? Zijn er dingen die we kunnen doen om genoeg verbinding te ervaren? Helpt het om gelovig te zijn - of juist niet? Hoe dan? Kan je in je sterke dagen iets doen om in dagen van grotere kwetsbaarheid open deuren te vinden?**

Op deze avond geeft Margriet van der Kooi aan de hand van veel voorbeelden een beeld van het onderwerp en handvatten wat we kunnen doen.

De avond wordt voor ons verzorgd door ds. Margriet van der Kooi (geestelijk verzorger, liever: zielzorger) van het Daan Theeuwes Centrum Woerden.

Ze is auteur van o.a. *Verdriet is een Werkwoord*, *Het Kleine Meisje van de Hoop*, *Pelgrims en zwervers, gesprekken over God en ons*, *Midden in het leven* en *Goed gereedschap is het halve werk* (samen met haar man). Daarnaast is ze spreker over pastorale en ethische onderwerpen.



Spreker **Ds. Margriet van der Kooi**  
Datum **maandag 16 november 2020**  
Locatie **Hervormd Centrum,  
Genemuiden**  
Aanvang **20.00 uur**  
Kosten **vrijwillige bijdrage**



# ROUWVERWERKING

*Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw.*

**Kort na een overlijden van een dierbare is er vaak wel gelegenheid om met familie, vrienden en gemeenteleden te spreken over het gemis en de gevoelens die daarbij horen. Na enige tijd kan het stiller om u heen worden.**

Vanuit het Leerhuis willen wij u graag helpen. We denken daarbij aan een gesprekskring van vier bijeenkomsten met als thema: 'Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw.'

Misschien leeft bij u de behoefte de stilte te doorbreken en daarover in het licht van de bijbel te spreken. Belangrijk is daarbij dat u zich afvraagt of u al in staat bent om zich met dit onderwerp bezig te houden, en daarmee ook ruimte hebt voor de verhalen van anderen.

Het is ook mogelijk dat een verlies al lang geleden is, ook dan bent u van harte welkom!

Deze bijeenkomsten zullen worden begeleid door een pastoraal medewerker en een rouwbegeleider.

Ons doel is ondersteuning in deze periode van het leven en inzicht te krijgen in onze verlieservaring. Om een persoonlijke sfeer te kunnen creëren zullen de groepen niet groter zijn dan maximaal 5/6 personen.



Cursusleider **Willy Dekker**

Pastoraal medewerker **Tineke van Streun**

Datum **maandag 26 oktober, 2, 16 en 30 november 2020**

Locatie **De Poort, Zwartsluis**

Aanvang **19.30 uur**

Kosten **vrijwillige bijdrage**



## KOSJER KOKEN - SEDERMAALTIJD

*Eten zoals onze Joodse broeders en zusters eten*

**De sedermaaltijd is het startschot voor het Joods Pesachfeest. Pesach betekent overslaan. Door het bloed van het Lam werd het huis overgeslagen bij de laatste straf (Exodus 12). De sedermaaltijd was ook de laatste maaltijd van Jezus (Lucas 22).**

De sedermaaltijd is een smaakrijke maaltijd. De gerechten en smaken hebben een symbolische betekenis en horen bij het gedenken.

Tijdens de maaltijd zijn er momenten van gebeden, bezinning. Maar ook feestelijk momenten en momenten van dankzegging.

Voor ons, christenen, zijn veel gelijkenissen met de weg van Jezus en het gedenken in de komende Stille Week.

*Extra informatie:*

- Lees ter voorbereiding: [christenenvoorisrael.nl/isreality/pesach/](http://christenenvoorisrael.nl/isreality/pesach/)
- Aanmelden voor 1 maart!
- Bij deelname wordt u gevraagd de maaltijd mee voor te bereiden (in tweetallen).
- Deze cursus kent een maximum van 18 deelnemers.
- Ter voorbereiding ontvangt u een e-mail.



Cursusleider **Erik van Gijssel**  
Datum **maandag 29 maart 2021**  
Locatie **De Poort, Zwartsluis**  
Aanvang **18.30 uur**  
Kosten **€ 15,00**



# VAN ZWARTEWATERLAND NAAR WESTERBORK

**Westerbork, in de Tweede Wereldoorlog ‘durgangslager’ genoemd. Meer dan 100.000 mensen zijn vanuit Westerbork weggevoerd naar concentratiekampen in het oosten. Wie waren dat? Wat zijn hun verhalen?**

Ook vanuit Zwartewaterland zijn mensen naar Westerbork weggevoerd. En van daaruit naar ...? Hebben ze het overleefd? Was er eigenlijk wel een Joodse gemeenschap in Zwartewaterland? En hoe is dat nu? Hoe besteden we nu aandacht aan hen die er niet meer zijn?

In een tijd dat het antisemitisme weer opbloeit en de overlevers van de oorlog bijna allemaal zijn gestorven, is het belangrijk niet te vergeten.

Cursusleiding **Bestuur Stichting Joods Leven Zwartewaterland**  
Datum **woensdag 28 april 2021**  
Locatie **De Poort, Zwartsluis**  
Aanvang **20.00 uur**  
Kosten **Vrijwillige bijdrage**



## MAAK ZE STERK

*Hoe wordt je kind sterk en weerbaar?*

**Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel van hen, maar ook van hun opvoeders! Allerlei zaken beïnvloeden hun denken, hun gedrag, hun overtuigingen en hun keuzes. Hoe maak je hen bestand tegen verkeerde invloeden? Hoe maak je ze sterk en weerbaar?**

Tijdens deze cursus krijg je door verschillende opdrachten, werkvormen, denktragers, gespreksvragen en het uitwisselen van ervaringen een frisse blik en praktische handvatten vanuit een Bijbels fundament om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren). Thema's die aan de orde komen zijn onder andere: jij als opvoeder, het gezinsleven, zelfaanvaarding, communicatie, grenzen, vrienden en groepsdruk, (sociale) media en geestelijke weerbaarheid.

De cursus richt zich speciaal op ouders/opvoeders met kinderen tussen 6 - 12 jaar.

Op dinsdag 26 januari is er een inspirerende startavond. Deze avond staat in het teken van het weerbaar maken van je kind. Dit is een op zichzelf staande avond, waarin je alvast de sfeer kunt proeven van de cursus, kunt kennis maken met de cursusleiding en ontdekken of de cursus *Maak ze sterk* iets voor jou is!



Cursusleider **Jacoline Voorhorst**  
 Startavond **dinsdag 26 januari 2021**  
 Datum **dinsdag 23 februari, 2, 9, 16, 2 en 30 maart 2021**  
 Locatie **De Poort, Zwartsluis**  
 Aanvang **20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur**  
 Kosten **€ 15,-**



## KINDERMIDDAG

**De kindermiddag is een vast onderdeel van ons programma geworden. Ieder jaar in februari mogen we tientallen kinderen verwelkomen en een fijne middag bieden. Ook dit jaar willen we dat gaan doen.**

Een voorstelling speciaal voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool. De kernwoorden voor deze middag zijn positief, samen beleven, samen leren, lachen en natuurlijk een goed verhaal uit de Bijbel.

Op dit moment is de inhoud van de voorstelling nog niet bekend. Meer informatie volgt te zijner tijd in de kerken en de media.

Datum	<b>februari 2021</b>
Locatie	<b>Hervormd Centrum, Genemuiden</b>
Aanvang	<b>15.00 uur</b>
Leeftijd	<b>Basisschool</b>
Kosten	<b>€ 2,50</b>



## STILTEWANDELING MET PELGRIMSMAALTIJD

**Even de tijd nemen, even nadenken, even alleen... Focussen op het lijden en sterven van Jezus Christus.**

In de Veertigendagentijd willen we, in de gedachten van deze tijd, een stiltewandeling lopen. Dit doet u in de uiterwaarden van het Zwartewater en u loopt alleen. Al nadenkend over enkele vragen loopt u rustig in de buurt van weidevogels, Lakenvelder-koeien en misschien al de eerste lammetjes.

Aansluitend zullen we met elkaar een Pelgrimsmaaltijd gebruiken. Dit is een maaltijd, waarbij vooral het 'delen' centraal zal staan. Tussen de gangen door wordt gelezen, verteld of gezongen.



Leiding	<b>Karin Pierik</b>
Datum	<b>zaterdag 27 maart 2021</b>
Locatie	<b>Het Boerendiekhuis, Genemuiden</b>
Aanvang	<b>van 16.00 tot 19.00 uur</b>
Kosten	<b>€ 7,50</b>
Leeftijd	<b>vanaf 12 jaar</b>



# TAIZÉ-GEBEDEN

## Beleef de sfeer van Taizé in Zwartewaterland

Taizé is een klein dorpje in de Bourgogne (Frankrijk). In 1940 stichtte broeder Roger hier een gemeenschap, waarin verzoening en gemeenschap centraal staan.

Veel jongeren uit heel Europa gaan naar Taizé voor een kortere of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap bijbelinleidingen. Driemaal per dag komen ze met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk. Er wordt veel gezongen en er is veel tijd voor stilzijn. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte.

Tijdens de Taizé-gebeden in Zwartewaterland kunt u hier mee kennismaken of opnieuw beleven. Op de eerste avond (2 oktober) zal aansluitend een korte uitleg gegeven worden over de Taizé-gemeenschap.

De gebeden op zich duren een uur. In deze tijd zingen we Taizé-liederen, wordt er een bijbeltekst gelezen, gevolgd door een stilte en zingen.

*Dit zijn geen avonden van moeten, maar van mogen. Laat, in de stilte, God tot je spreken.*

Leiding	<b>Karin Pierik</b>
Datum	<b>vrijdag 2 oktober 2020</b> <b>vrijdag 26 februari 2021</b>
Locatie	<b>Gereformeerde Kerk, Genemuiden</b>
Aanvang	<b>19.00 uur</b>
Kosten	<b>vrijwillige bijdrage</b>
Leeftijd	<b>vanaf 12 jaar</b>



- ▶ Startdatum cursus
- Thema-moment

**WEEK 38**

maandag 14 september	▶	Alphacursus	Boerendiekhuis, Genemuiden	19.30 uur
dinsdag 15 september				
woensdag 16 september	▶	Premarriage course		19.30 uur
donderdag 17 september				

**WEEK 39**

maandag 21 september		Alphacursus	Boerendiekhuis, Genemuiden	19.30 uur
dinsdag 22 september				
woensdag 23 september		Premarriage course		19.30 uur
donderdag 24 september				

**WEEK 40**

Maandag 28 september		Alphacursus	Boerendiekhuis, Genemuiden	19.30 uur
Dinsdag 29 september	▶	Geestelijke stabiliteit	Hervormd Centrum, Genemuiden	19.30 uur
Woensdag 30 september		Premarriage course		19.30 uur
Donderdag 1 oktober				
Vrijdag 2 oktober	■	Taizé-avond	Gereformeerde Kerk, Genemuiden	19.00 uur

**WEEK 41**

Maandag 5 oktober		Alphacursus	Boerendiekhuis, Genemuiden	19.30 uur
Dinsdag 6 oktober				
Woensdag 7 oktober		Premarriage course		19.30 uur
Donderdag 8 oktober	■	Haal de rommel uit je hoofd	Gereformeerde Kerk, Genemuiden	19.30 uur

**WEEK 42 Herfstvakantie**

Maandag 12 oktober		Alphacursus	Boerendiekhuis, Genemuiden	19.30 uur
Dinsdag 13 oktober		Geestelijke stabiliteit	Hervormd Centrum, Genemuiden	19.30 uur
Woensdag 14 oktober		Premarriage course		19.30 uur
Donderdag 15 oktober				

**WEEK 43**

Maandag 19 oktober		Alphacursus	Boerendiekhuis, Genemuiden	19.30 uur
Dinsdag 20 oktober				
Woensdag 21 oktober	■	Dietrich Bonhoeffer	De Poort, Zwartsluis	19.00 uur
Donderdag 22 oktober				

### WEEK 44

Maandag 26 oktober	➤	Rouwverwerking	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Maandag 26 oktober		Alphacursus	Boerendiekhuis, Genemuiden	19.30 uur
Dinsdag 27 oktober		Geestelijke stabiliteit	Hervormd Centrum, Genemuiden	19.30 uur
Woensdag 28 oktober	➤	Gods missie voor de kerk	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Donderdag 29 oktober				

### WEEK 45

Maandag 2 november		Rouwverwerking	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 3 november				
Woensdag 4 november		Dankdag		
Woensdag 4 november				
Donderdag 5 november				

### WEEK 46

Maandag 9 november	■	De bijbel in elke taal	Ontmoetingskerk, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 10 november		Geestelijke stabiliteit	Hervormd Centrum, Genemuiden	19.30 uur
Woensdag 11 november		Gods missie voor de kerk	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 11 november				
Donderdag 12 november	■	Verhalen is vertellen	Ontmoetingskerk, Hasselt	19.30 uur

### WEEK 47

Maandag 16 november	■	Ik ben zo alleen...	Hervormd Centrum, Genemuiden	20.00 uur
Maandag 16 november		Rouwverwerking	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 17 november				
Woensdag 18 november				
Donderdag 19 november				

### WEEK 48

Maandag 23 november				
Dinsdag 24 november				
Woensdag 25 november				
Donderdag 26 november				

### Week 49

Maandag 30 november		Rouwverwerking	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 1 december				
Woensdag 2 december				
Donderdag 3 december				

## WEEK 50

Maandag 7 december				
Dinsdag 8 december				
Woensdag 9 december				
Donderdag 10 december				

## Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari

2021

### WEEK 1

Maandag 4 januari	▶	De 7 wonderen van het kruis	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 5 januari				
Woensdag 6 januari				
Donderdag 7 januari				

### WEEK 2

Maandag 11 januari				
Dinsdag 12 januari				
Woensdag 13 januari				
Donderdag 14 januari	▶	Het grote verhaal van het OT	Ontmoetingskerk, Hasselt	19.30 uur

### WEEK 3

Maandag 18 januari		De 7 wonderen van het kruis	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 19 januari				
Woensdag 20 januari	▶	Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 21 januari				

### WEEK 4

Maandag 25 januari	▶	Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 26 januari	■	Maak ze sterk!	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 27 januari		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 28 januari		Het grote verhaal van het OT	Ontmoetingskerk, Hasselt	19.30 uur

### WEEK 5

Maandag 1 februari		De 7 wonderen van het kruis	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 2 februari				
Woensdag 3 februari				
Donderdag 4 februari				

**WEEK 6**

Maandag 8 februari		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 9 februari				
Woensdag 10 februari		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 11 februari		Het grote verhaal van het OT	Ontmoetingskerk, Hasselt	19.30 uur

**WEEK 7**

Maandag 15 februari		De 7 wonderen van het kruis	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 16 februari				
Woensdag 17 februari		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 18 februari	■	Engelen	Leger des Heils, Genemuiden	20.00 uur

**WEEK 8 Voorjaarsvakantie**

Maandag 22 februari		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 23 februari	▶	Maak ze sterk!	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 24 februari		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 25 februari		Het grote verhaal van het OT	Ontmoetingskerk, Hasselt	19.30 uur
Vrijdag 26 februari	■	Taizé-avond	Gereformeerde kerk, Genemuiden	19.00 uur

**WEEK 9**

Maandag 1 maart		De 7 wonderen van het kruis	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 2 maart		Maak ze sterk!	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 3 maart				
Donderdag 4 maart				

**WEEK 10**

Maandag 8 maart		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 9 maart		Maak ze sterk!	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 10 maart		Biddag		
Donderdag 11 maart				

**WEEK 11**

Maandag 15 maart		De 7 wonderen van het kruis	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Dinsdag 16 maart		Maak ze sterk!	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 17 maart		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 18 maart				

## WEEK 12

Maandag 22 maart		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 23 maart		Maak ze sterk!	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 24 maart				
Donderdag 25 maart				
Zaterdag 27 maart	■	Stiltewandeling	Boerendiekhuis, Genemuiden	16.00 uur

## WEEK 13

Maandag 29 maart		De 7 wonderen van het kruis	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Maandag 29 maart	■	Kosjer koken/Pesachmaaltijd	De Poort, Zwartsluis	18.30 uur
Dinsdag 30 maart		Maak ze sterk!	De Poort, Zwartsluis	19.30 uur
Woensdag 31 maart		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 1 april				

## WEEK 14

Maandag 5 april		Tweede Paasdag		
Dinsdag 6 april				
Woensdag 7 april				
Donderdag 8 april				

## WEEK 15

Maandag 12 april		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 13 april				
Woensdag 14 april		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 15 april				

## WEEK 16

Maandag 19 april		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 20 april				
Woensdag 21 april		Marriagecourse		19.30 uur
Donderdag 22 april				

## WEEK 17

Maandag 26 april				
Dinsdag 27 april				
Woensdag 28 april	■	Van Zwartewaterland naar Westerbork	De Poort, Zwartsluis	20.00 uur
Donderdag 29 april				

**WEEK 18 Meivakantie**

Maandag 3 mei		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 4 mei				
Woensdag 5 mei				
Donderdag 6 mei				

**WEEK 19**

Maandag 10 mei				
Dinsdag 11 mei				
Woensdag 12 mei				
Donderdag 13 mei				

**WEEK 20**

Maandag 17 mei		Alpha-Youth	Onder de Luifel, Hasselt	19.30 uur
Dinsdag 20 mei				
Woensdag 21 mei				
Donderdag 22 mei				

[WWW.LEERHUISZWARTEWATERLAND.NL](http://WWW.LEERHUISZWARTEWATERLAND.NL)  
[INFO@LEERHUISZWARTEWATERLAND.NL](mailto:INFO@LEERHUISZWARTEWATERLAND.NL)